



Jeugdcarnaval

ZONDAG-MIDDAG

Een bonte middag is een middag, waarop jij mag doen wat je wilt, en wat je leuk vindt. Heb je zin om alleen of met je vriendjes en/of je vriendinnetjes een dansje te doen??? Of wil je liever een liedje van jouw idool playbacken??? En wil je dit alles doen in een echte tent en op een echt podium??? Je zegt het maar!!! Alles kan tijdens de bonte middag op carnavalszondag in de tent op het Heuvelplein, als het maar leuk, gek of om te lachen is.



Wil je optreden tijdens de bonte middag, lever dan je inschrijfformuliertje op tijd in. Een inschrijfformuliertje kun je bij je juf of meester vragen.



DINSDAG-MIDDAG

Het zal voor jou, als "Narreke" en "Narrinneke" nog gekker worden in ons "Narregat".

Net als vorig jaar is de dinsdagmiddag tijdens carnaval speciaal voor jou.

Deze middag gaan we met elkaar een reis om de wereld maken. We gaan eens kijken hoe ze carnaval vieren in bijvoorbeeld Amerika of in China. Heb jij ook zo'n zin in een reisje om de wereld dan pak je koffers maar vast en kom dinsdagmiddag naar het vliegveld op het plein in Gerwen waar het vliegtuig klaar staat. Natuurlijk zal er ook weer veel gekliederd, gedanst en gesnoept worden.



Jeugdprins Kai, Prinses Robin en Adjudant Johan kunnen haast niet wachten tot het zover is. Zij hopen dan ook dat jullie allemaal samen met hen zullen komen carnavaullen op dinsdagmiddag tijdens carnaval.

We zullen deze middag weer eens laten zien hoe je carnaval viert in ons Gerwen want: "Wij maken het deze carnaval kei bont en vliegen in één dag de wereld rond"

